

de Brulboei



WATERSCOUINGGROEP



Zomer 2013

Algemene informatie

Secretariaat

Albertinestraat 7
2245 VR Wassenaar
secretaris@vwvo.nl

Redactie Brulboei

Mirjam Franken redactie
Patrick Robijn redactie
brulboei@vwvo.nl

Internet adressen

Groepspagina: www.vwvo.nl
Facebookpagina: (besloten pagina) <https://www.facebook.com/groups/289513481161736>
Scouting Nederland: www.scouting.nl

Bestuur

Patrick Robijn Voorzitter
Willemine Ridderhof Secretaris
Marieke Ros Penningmeester
Ellen de Groot Groepsbegeleider
Mirjam Franken Algemeen bestuurslid

Verhuur clubhuis

David Jansen
verhuur@vwvo.nl
06-50214900

Leiding Bevers

bevers@vwvo.nl

Patrick Robijn	Stanley Stekker
Petra Porte	Sterre Stroom
Lindy Zijlstra	Keet Kleur
Marielle van Gerven	Rebbel

Leiding Welpen

welpen@vwvo.nl

David Jansen	Akela
Michiel Porte	Chil
Emiel Enthoven	Mang
Ilse Maas	Marala
Valerie Erd	Hathi

Leiding Landscouts

landscouts@vwvo.nl

Patrick Robijn
Michiel Porte
Emiel Enthoven
David Jansen

Leiding Zeeverkenners

verkenners@vwvo.nl

Bryan Hakkeling
Jörgen Hakkeling
Luuk van der Kleijn

Leiding Loodsen

loodsen@vwvo.nl

Michiel Porte	Voorzitter
David Jansen	Adviseur

Vanuit het bestuur

De dagen worden weer korter, de scholen zijn weer begonnen en dus is de scouting ook weer begonnen. In deze editie van de brulboei kijken we nog een keer terug op de snikhete zomerkampen van de welpen en zeeverkeners in juli, maar wordt er ook weer vooruit gekeken op de activiteiten die op ons wachten, want de komende maanden zijn weer leuk en gezellig druk.

Het weekend van 20, 21 en 22 september zijn alle stafleden in Boxtel voor een landelijk scoutingtrainingsweekend. De scout-in wordt elke twee jaar georganiseerd en naast een hoop gezelligheid, volgen de stafleden ook verschillende workshops. De opkomsten zullen dus in dit weekend komen te vervallen. De kennis uit deze workshops kunnen de stafleden vervolgens gebruiken voor de wekelijkse opkomsten, een win/win situatie dus.

Nu de dagen weer korter worden en we weer hierdoor meer afhankelijk zijn van het weer, (vaker activiteiten in het clubhuis of de zeeverkeners in de botenloods) zullen we onze jeugdleden weer op de hoogte brengen van de regels op het gebied van brandveiligheid en hoe om te gaan bij calamiteiten. Dit doen we eens per jaar, en elke speltak geeft hier zijn eigen invulling aan.

Hierna staan ook onze huisregels/spelregels nog een keer vermeld. Met zijn allen zorgen we ervoor dat wij en onze jeugdleden een leuke scoutingtijd hebben.

Groetjes (namens de stafleden en het bestuur)

Patrick Robijn
voorzitter

Huis- en spelregels

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bij de scouting hebben we net zoals bij andere verenigingen een aantal regels die belangrijk zijn om uw kind een zo leuke mogelijke tijd te bezorgen. Helaas merken we dat het te vaak voorkomt dat deze regels niet altijd worden nageleefd, dit vinden wij erg jammer! Zeker aangezien andere kinderen en ouders zich hier wel netjes aan houden!!

OPKOMSTTIJDEN

Het gebeurt regelmatig dat de speltakken met maar de helft van het aantal kinderen begint als waarmee wordt geëindigd. De bevers en welpen beginnen bijvoorbeeld om 14:00 uur maar om 14:05 uur komen er regelmatig nog kinderen naar binnen gerend, dit is niet alleen vervelend voor de jeugdleden en stafleiding maar ook voor het kind zelf. Hij/zij heeft de opening gemist, maar vaak ook de inleiding over de opkomst. Dit is voor de spelbeleving van het kind niet leuk. Kunt u proberen om u kind tussen 13:45 uur en 14:00 uur te brengen, zodat de leiding op tijd kan openen en sluiten?

AFMELDEN

Wanneer u kind(eren) niet kom(t)(en) meldt dit dan aan de desbetreffende spel-takleiding. Dit kan door te mailen naar onderstaand mailadres:

bevers@vwvo.nl
welpen@vwvo.nl
landscouts@vwvo.nl
zeeverkenners@vwvo.nl

Doe dit wel uiterlijk de donderdag voor de opkomstdag i.v.m. de voorbereidingen die de leiding op vrijdag of zaterdag moeten doen.

Bevers



WIST JE DAT!!

De bevers er een nieuwe leiding bij hebben!!

Zij Rebbel heet

De bevers afscheid hebben genomen van 7 bevers, zijnde (Louise, Niels, Sam, Leendert, Eleanor, Alice en Jenna) zijn overgevlogen naar de welpen.

De bevers en de leiding dit heel erg jammer vinden.

Er weer plek is voor nieuwe leden

De bevers de komende tijd heel veel leuke dingen gaan doen

De leiding dit nog niet gaat verklappen



BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 21 september:	Geen opkomst
Zaterdag 19 + zondag 20 oktober:	JOTA-JOTI groepsweekend (info volgt)
Zaterdag 2 november:	Halloweenopkomst (info volgt)

Bestuur stelt zich voor

Mijn naam is Willemine Ridderhof en ik ben sinds kort secretaris van de vWvO, ik ben 42 jaar en de moeder van Merel, Roos en Maarten Zwartjes. Merel zit bij de Welpen en Roos bij de Bevers. Maarten moet nog even geduld hebben maar gaat per januari naar de Bevers. Sinds april 2012 zijn wij weer in Nederland. Daarvoor hebben we 3 jaar in Oman gewoond.

Via onze burens zijn we bij de scouting terecht gekomen en de kids hebben het reuze naar hun zin! De vWvO is geen onbekende van mij. Mijn zus Christine en mijn broer Gerard hebben destijds bij de Welpen en de Zeeverkeners gezeten. Vol bewondering ging ik vroeger vaak mee naar de Kaag of naar Friesland om hen op kamp te brengen. Ik zelf was niet zo'n held en speelde liever thuis met de barbies! Achteraf wel jammer, want t is zo leuk om te zien wat de kinderen allemaal doen en daarbij leer je op jonge leeftijd al zeilen. Iets waar je je hele leven profijt van hebt! Tijdens mijn jeugd ben ik actief geweest als vrijwilliger bij Time Out waar ik 6 jaar lang kinderkamoen heb georganiseerd.

Ook tijdens mijn studententijd zat ik bepaald niet stil en heb me kostelijk vermaakt in diverse commissies op de studentenvereniging Quintus te Leiden. Ik zelf ben pas op latere leeftijd gaan zeilen en heb aardig wat uurtjes op de Omaanse zee gezeild met een laser en de catamaran. Momenteel heb ik daar geen tijd meer voor. In mijn vrije tijd zwem ik graag lange afstanden, een echte waterrat dus. Ik ben werkzaam als accountmanager bij Winnock. Dit is een re-integratie bedrijf dat zieke werknemers middels een multi disciplinaire aanpak leert met hun ziekte om te gaan met het uiteindelijke doel weer lekker te kunnen werken en functioneren. Mooi werk! Ik onderhoud de contacten met werkgevers en verzeke- raars. Daarnaast maak ik vitaliteitsprogramm's op maat voor werkgevers om te voorkomen dat mensen uitvallen. Immers, men moet steeds langer doorwerken. Zaak om mensen fit en vitaal te houden! Toen ik gevraagd werd om secretaris van de vWvO te worden heb ik niet lang getwijfeld. Ik draag deze club een warm hart toe. In Oman ben ik zeer actief geweest in diverse vrijwilligers commissies en dat werk heb ik met veel plezier gedaan.

Ik vind het fijn om naast mijn werk en moeder zijn me ook te kunnen inzetten voor de maatschappij en hoop op deze manier daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Welpen



De welpen van Scoutinggroep Van Wassenaer Van Obdam zijn van 20 t/m 26 juli op zomerkamp geweest in Oosterbeek. Daar in een clubhuis aan de rand van de bossen beleefden ze een week lang een wereldreisthema. Zaterdag ontmoetten ze een soort kluzenaar die hen een oeroude legende vertelde. Zeven stukken van een magisch amulet waren in een ver verleden verspreid over de hele wereld. Maar nu was dat amulet nodig om de strijd aan te binden met de Heer van Chaos die de hele wereld wilde beheersen.

Het eerste deel was in Nederland te vinden door aanwijzingen te zoeken bij diverse historische monumenten. Voor het tweede deel moesten de welpen naar Egypte om daar een piramide te bouwen. Vervolgens moest er een speurtocht gelopen worden om in China te komen waar ook een deel van het amulet te vinden was. Via Japan, waar getraind werd om Samurai te worden, voerde de reis naar Sponge Bob's woonplaats Bikinibroek, waar natuurlijk gezwommen ging worden.



Het volgende deel van het amulet bleek in handen gevallen van de CIA, maar na een tocht door Amerika en een spionnenopleiding hadden we dan toch weer een deel in handen, en een aanwijzing voor het vinden van het laatste deel, wat in Sprookjesland verstopt was.

Met het complete amulet gingen de welpen de confrontatie aan met de Heer van Chaos en natuurlijk had het verhaal een goede afloop, zodat de week besloten kon worden met een feestje.

David Jansen/Akela

Logboek welpen:

Elke dag is er na het ontbijt tijd voor corvee en een van de corvees is een stukje schrijven in het logboek. Hieronder een compilatie (per dag) van de logboekstukjes

ZATERDAG

We hebben een oerman ontmoet, had heeft voorgeleest over zijn geheim

– Eleanor

Wij zijn ongeveer al 50 minuten onderweg. We hebben de kampdoop voor de leiding bedacht (eerste zomerkamp Ilse, Emiel en Marielle) een gezellig sfeer in de bus

– Esmee

ZONDAG

Gisteren (zondag) hebben wij een deel van het amulet gekregen in Egypte. We hebben toen de kolonisten van Egypte gespeeld maar we hebben verslaan! En ons greepje heet aarde. Je hebt namelijk allemaal groepjes die hebben allemaal een naam: aarde, lucht, water en vuur

– Sarah de Boo

MAANDAG

We moesten van een man op reis gaan. Na de zaterdag hebben we weer een pijn verdiend.

– Mike

DINSDAG

We hebben spongebob gevonden in een spel en toen moesten we naar bikinihoek zwemmen, in het zwembad gingen we heel leuk zwemmen en er waren twee duikplanken en een glijbaan, we gingen steeds Chil onder water duwen. Toen we klaar waren met zwemmen gingen we met de bus weer terug

– Brigitte

We zouden gaan eten en drinken en toen kwam er een japanner. Hij was een van de zeven wijzen, hij was ook een samuuri. Later deden we kolonisten.

– Joshua

WOENSDAG

We zijn van bikinibroek naar Amerika gereisd, daar moesten wij achterhalen waar Amerika het amulet bewaarden en wie de wijze was. We deden een bordspel: kolonisten van Amerika. We deden het heel goed en we werden tweede tijdens het kolonistenspel van die dag.

– *Cato de Boo*

DONDERDAG

Ons groepje (water) deed de maandag uitbeelden tijdens de bonte avond, we deden alles met mime. Chil en Ikki deden wie ben ik.. We moesten raden welk kind of leiding zij nadeden

– Esmee

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 7 september:	Start scoutingseizoen 2013-2014
Zaterdag 21 september:	Geen Opkomst
Zaterdag 19, zondag 20 oktober:	JOTA/JOTI groepsweekend (info volgt)
Zaterdag 2 november:	Halloweenopkomst (info volgt)

Hoe is het nu met??

In deze rubriek vragen we aan oud-leden, oud-stafleden en oud bestuursleden hoe het nu met ze is/gaat. Elke brulboei editie komt er een andere plusscouts aan bod. Op 1 januari 2004 heeft scouting Nederland de plusscouts opgericht om te betrokkenheid van oud-leden, oud-stafleden en oud-bestuursleden te vergroten. Hoe de vWvO hiermee omgaat valt te lezen in de volgende editie van de brulboei

Vraag: Naam en leeftijd?

Antwoord: Rob van Leeuwen, Project Engineer bij een offshore toeleverancier en samenwonend met het liefste mooiste meisje.

Vraag: Welke functies heb je bij de scouting gehad (jeugd lid, leiding etc.)?

Antwoord: Ik ben op mijn elfde bij de zeeverkenneren begonnen, daarna toen we te oud waren met een groep anderen de loodsen groep begonnen. Tegelijkertijd ben ik eerst 2 jaar beverleiding geweest en ook nog zo'n 4 jaar dolfinnenleiding.

Vraag: In welke periode was je actief bij de groep (jaartallen)?

Antwoord: Dat is wel een beetje gokken met jaartallen! Van 1998 tot 2002 bij de zeeverkenneren, daarna tot denk ik 2006 bij de loodsen tot 2004 ook beverleiding en van 2005 tot en met 2008 dolfinnenleiding (najaar 2008, Redactie).

Vraag: Leukste herinnering aan de scouting?

Antwoord: Het opstarten van de loodsen groep met al het geregeld dat erbij kwam kijken.

Vraag: Leukste activiteit(en) bij de scouting?

Antwoord: Nawaka in 2002 (nationaal waterkamp voor watergroepen) met andere waterscoutinggroepen.

Vraag: Heb je nu nog contact met oud-scouts?

Antwoord: Ja, ik heb er veel vrienden aan overgehouden die ik nu nog regelmatig zie/spreek.

Vraag: Op welke manier zou je nog een bijdrage kunnen leveren aan de groep, zo ja Waarom? Zo nee waarom niet??

Antwoord: Ik help nog wel eens bij de verkenneren mee met klusjes voor zo ver ik tijd heb! Door ons nieuwe huis waar veel aan geklust moet worden wordt tijd alleen wel een probleem!

Zeeverkenners



Het verkenner zomerkamp 2013: Friesland Net zoals in 2010 zijn wij met het verkenner zomerkamp naar de provincie Friesland geweest. Waarom vinden wij Friesland zo mooi? Omdat het de provincie is waar je de mooiste wateren hebt om op te zeilen! Wat hebben wij zoal gedaan op het zomerkamp?

Voor de verkenners begon het kamp in Grou (de leiding had de Eendracht en de zeilboten in de week voorafgaand aan het kamp naar Grou gevaren). Hier zijn de verkenners samen met hun ouders aan boord gekomen om samen nog even te lunchen. Kort daarna verlieten de ouders het schip en kon het kamp gaan beginnen. Eerst moesten uiteraard alle kooien (dat zijn bedden aan boord van een schip) ingericht worden. Nadat dit klaar was zijn wij met zijn allen gaan zwemmen in het meer, dit was ook wel nodig vanwege de hoge temperatuur, meer dan 35 graden!

Op de 2e dag zijn wij gaan zeilen naar richting een skutsje zeilwedstrijd (dit zijn 20 meter lange zeilboten), maar helaas... er stond te weinig wind... Wij zijn dus nooit bij de zeilwedstrijd van de grote boten aangekomen. Toen zijn wij maar voor anker gaan liggen en net zoals de vorige dag gaan afkoelen in het water, het was namelijk nog steeds zo warm.

Toen was het alweer dag 3. Toen zijn wij vanaf Grou met de Eendracht en de vletten in zuidelijke richting naar het Sneekermeer gegaan. Hier zijn de verkenners gaan zeilen. Toen de verkenners klaar waren met zeilen, omdat het niet heel hard meer waaide, gingen wij ons klaar maken om te eten en daarna het dagelijks corvee te doen. Een bak ruimt de kombuis (keuken op een schip) op, een andere bak ruimt het ruim op en de 3e bak ruimt alles op het dek op.

Op dag 4 gingen wij weer kijken naar een zeilwedstrijd, maar na lang wachten bleek er niet genoeg wind te staan dus zijn wij naar Sneek gegaan, zodat de kinderen hun "gigantische" snoep voorraad aan konden vullen... Eenmaal aangekomen in Sneek hebben wij langs de kade een mooi plekje gevonden voor de boten. Hier kwam Leon aan boord, want hij moest eerst zijn rij examen doen voordat hij naar kamp kwam (hij is geslaagd!). Zoals eerder gezegd zijn de verkenners daarna naar de supermarkt (met de aparte naam: Poiesz... ik vraag mij nog altijd af hoe je dit nou uit moet spreken). Daarna zijn wij, naar het idee van Luuk, Turkse pizza's gaan eten. Na het eten werd zoals altijd de dagelijkse corvee taak vervuld. Vervolgens konden wij gaan douchen, want in Sneek zijn er douche gebouwen

voor mensen die op de boot geen douche hebben.

Nog net niet op de helft van het kamp, dag 5 dus. Op deze dag zijn wij naar het centrum van Sneek geweest, zodat sommige verkenners(vooral Job) naar de Action konden om vervolgens plaksnorren te gaan kopen. Toen alle verkenners (en als laatste de leiding) terug waren, gingen wij Sneek alweer verlaten om naar het Heegermeer te gaan. Eenmaal daar aangekomen hebben wij gegeten en uiteraard het corvee gedaan. Tot slot zijn wij 's Avonds Hollandse leeuwen/Britse bulldog gaan spelen, waarbij uiteraard iedereen raar liep aan het eind van het spel.

Over de helft, dag 6. Deze dag hebben wij, de leiding, een blaas pijltjes gevecht gedaan tegen de verkenners. Wij hadden de verkenners 3 kwartier de tijd gegeven om een bunker te bouwen. Na 3 kwartier waren wij begonnen met het pijltjes gevecht. Wat kunnen die dingen hard aan komen! Gelukkig waren wij zo slim om iedereen een zonnebril te geven om er voor te zorgen dat er geen papieren pijltjes in ogen kwamen. Na dit epische gevecht, dat uiteraard door de leiding is gewonnen(kuch.. kuch...) zijn Luuk en Jörgen heel erg veel pannenkoeken gaan bakken. Toen alle kaas, spek en gewone pannenkoeken op waren zijn de verkenners op het land flessenvoetbal gaan spelen. Toen zij hier klaar mee waren, was het alweer tijd om naar bed te gaan.

Op de zevende dag zijn wij vanaf het zuidelijke deel van het heegermeer naar het noordelijke deel gevaren. De verkenners kwamen achter ons aan zeilen, maar halverwege de zeiltocht werden zij gewaarschuwd dat er storm op komst was, is er eindelijk wind, is het te veel... Toen wij dit hoorden is Jörgen met het motorbootje meteen naar de zeilboten gevaren om de ze vervolgens naar de Eendracht te slepen. De boten lagen net vast toen het heel hard ging regenen, precies op tijd dus! Toen de Storm 3 kwartier later weer verdween alsof er niks gebeurd was, zijn wij naar het dorpje met de naam Heeg gegaan. Hier hebben bak 2 en 3 inkopen gedaan voor de jaarlijkse zomerkamp kookwedstrijd. Bak 2 is toen direct gaan koken. Zij hadden Pasta gemaakt. Daarna zijn wij verder gevaren richting het Tjeukemeer. Waar wij een wedstrijd gedaan hebben welke bak het verste kon komen met lijn werpen.

Op dag 8 hebben wij onze weg naar het Tjeukemeer hervat, om onderweg naar het dorpje Langweer te gaan om daar het douche gebouw op te zoeken. Daarna zijn wij met zijn allen het dorpje in gegaan waar wij bij de snackbar allemaal gratis ijs hadden gekregen omdat de koeling kapot was en de eigenaar het anders weg moest gooien. Daarna zijn de verkenners gaan door gaan zeilen naar het Tjeukemeer. Wij(de leiding) zijn toen met de Eendracht een paar liter diesel gaan tanken om vervolgens achter de de zeilboten aan te gaan. Toen wij bij de de zeilboten aan gekomen waren hebben wij ze het laatste stukje gesleept om daarna aan te

komen bij het Tjeukemeer. Toen was bak 3 aan de beurt om te koken, zij hadden broodjes hamburger op het menu staan. Na het eten(en uiteraard het corvee) zijn wij gezellig een film gaan kijken in het ruim.

Toen was het alweer dag 9. Deze dag zijn wij voornamelijk gaan slepen met de boten om op dag 10 bij de eindlocatie aan te komen. Onderweg heeft bak 1 inkopen gedaan voor hun deel van de kookwedstrijd en hebben wij inkopen gedaan voor de bonte avond. Eenmaal aangekomen op de beulakerwijde heeft bak 1 als laatste gekookt, zij hadden vis sticks met spinazie en aardappels(en voor mensen die het wel lekker vonden, een ei...). Daarna kon de bonte avond beginnen. Eerst hebben meerdere groepjes een act opgevoerd, een ging over het verhaal van Jonas gold, in een ander optreden moest de leiding darten met blaaspiljtjes, in weer een ander optreden moesten de jongste kinderen laten zien wie er het netste kon eten en ten slotte heeft de leiding verscheidene oorkondes uitgedeeld. Na deze opvoeringen was het ruim volledig voor de piepers(de jongste kinderen) en de stuurhut voor het kader. Uiteraard hebben de piepers hier goed gebruik van gemaakt en een gigantische rotzooi gemaakt.

Op de laatste dag zijn wij lekker uitgeslapen(voor 12 uur was er niemand wakker) aan het op ruimen geslagen om alle gemaakte rotzooi van de piepers met zijn allen op te ruimen om vervolgens te gaan barbecueën en ten slotte werden de verkenner opgehaald, waarna zeker de helft in de auto in slaap gevallen zal zijn!

Bryan Hakkeling, *Teamleider Zeeverkenner*s

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 7 september:	Start scoutingseizoen 2013-2014
Zaterdag 21 september:	Geen Opkomst
Vr 27, za 28, en zo 29 september:	Weekendkamp op de kaag (info volgt)
Vr 18, za 19 en zo 20 oktober:	JOTA/JOTI groepsweekend (info volgt)
Do 24, vr 25, za 26 en zo 27 oktober:	Weekendkamp op de kaag (info volgt)

Landscouts



De landscouts zijn afgelopen zomer niet op zomerkamp geweest, doordat we nu te weinig leden hebben, is het niet mogelijk om een zomerkamp financieel rond te krijgen.

Het scoutingseizoen werd wel op een spectaculaire manier afgesloten. Ze hebben namelijk meegedaan met de poldercross. Tijdens de poldercross moeten de deelnemers een parcours door weilanden afleggen waarbij ze gehinderd worden door vele baggersloten. Dit zorgde voor vieze landscouts maar leuke foto's.

Ruim 200 deelnemers deden dit jaar voor het eerst mee aan de poldercross in Wassenaar. De landscouts deden mee in de categorie 9 tot en met 16 jaar. Voor alle deelnemers was een lekker ijsje en een herinneringsmedaille geregeld.

De landscouts Stijn en Martijn zijn met de welpen mee op zomerkamp geweest, tijdens het zomerkamp hadden zij een ondersteunende/begeleidende rol. Bij de landscouts leren de kinderen steeds meer om zelfstandig (groepsverband) opkomsten te kunnen draaien waarbij de leiding geen leiding meer is, maar alleen als begeleiding aanwezig is. De komende maanden gaan we hier met de landscouts weer hard aan werken, zodat zij voorbereid zijn voor de Regionale scoutingwedstrijden (RSW) in april 2014.

Patrick Robijn

BELANGRIJKE DATA

Vrijdag 6 september:	Start scoutingseizoen 2013-2014
Vrijdag 20 september:	Geen Opkomst
Vr18, za19 en zo 20 oktober:	JOTA/JOTI groepsweekend (info volgt)
Vrijdag 1 november:	Geen Opkomst
Zaterdag 2 november:	Halloweenopkomst (info volgt)

Verjaardagskalender

September

Michael Vratsidas 15 september (welpen)
Job Paardekooper 19 september (zeeverkenners)
Dorian van Hasenbroek 24 september (zeeverkenners)
Alice Honeyman 25 september (welpen)
Roos Zwartjes 27 september (bevers)



Oktober

Niels van der Spek 4 oktober (welpen)
Jeroen Theil 12 oktober (zeeverkenners)
Patrick Robijn 17 oktober (bevers, landscouts, bestuur)
Marielle van Gerven 18 oktober (bevers)

November

Ilse Maas 2 november (welpen)
Jorgen Hakkeling 6 november (zeeverkenners)
Sophie van Ede 11 november (bevers)
Lisanne van der Velde 11 november (zeeverkenners)



