



WATERSCOUINGGROEP

Liedjesbundel

Inhoud

3. Hoor je het zingen van het vuur
 Zum Gali Gali
 Campfire's burning
4. Groepslied
5. Rimboe-lied
6. Baloe de bruine beer
7. Yalahi!
8. Zaltbommel
9. Er zijn geen moeilijkheden
 Tante in Marokko
10. Nederlandse Amerikaan
 Pleecomplex
11. Daar was laatst een meisje loos
12. Zeeroverslied
13. Haaienbruiloft
14. De dronken zeeman
 Piet Hein
15. De fouragemeesterstent
16. Oude Harm
 Old MacDonald

(vervolg van inhoud staat op achterpagina)

Kampvuur kanons

Hoor je 't zingen van het vuur

Hoor je 't zingen van het vuur
in 't geheimzinnig avond uur.
't Zijn de vlammen die 't ons zeggen :
Wees verheugd en toon je vreugd.

Zum Gali Gali

1. Zum Gali Gali Gali
 Zum Gali Gali
 Zum Gali Gali Gali
 Zum Gali Gali
2. Ekaloetsj le man, avoda
 Avoda le man, ekaloetsj

Campfire's burning

Campfire's burning
Campfire's burning (2x)
Draw nearer (2x)
In the glooming (2x)
Come sing and be merry

Welpen en Scouting liederen

Van Wassenaer Van Obdam groepslied

Wij zijn verkenners van van Wassenaer van Obdam
Vlug de trossen los.
De wind die steekt al op, de vlaggen gaan in top.
De bootsman geeft bevel
Mannen aan de schoten, snel de vaart vergroten.
Het houdt ons jong en sterk, dat zeeverkennerswerk
Wij varen schip ahoy.

Zeg jongen aan de kant, wat sta je daar op' t land?
Kerel sluit je aan.
Het Holland van weleer, roept ons naar' t water weer
verkenners breken baan.
Sta daar niet te dralen, volg onze idealen.
Het houdt ons jong en sterk, dat zeeverkennerswerk
Wij varen schip ahoy.

Rimboe-lied

Refrein: Ik hol, ik hol naar het hordehol
om te spelen en te jagen in de rimboe.
Ik hol, ik hol naar het hordehol
van de welpen en Akela en Baloe.

Met de Bandarlog kun je lachen,
met Shere Khan geen pas opzij.
Sluipen, kruipen, lekker stoeien
in de jungle ben je vrij.

Kaa de slang gaat in een kronkel.
Hathi trompet er op los.
Ieder jachtgebied verkennen
in het grote junglebos.

Raksha spitst haar grote oren.
Bagheera likt zijn zwarte vacht.
Mowgli en de welpen roepen
door de rimboe : Goede jacht !

Baloe de bruine beer

Ik ben Baloe, de bruine beer, Baloe de dikke bruine beer.
Ik vind het berenleven niet zo kwaad.
Want heus zo' n dikke bruine beer,
zo' n hele dikke bruine beer,
die weet wel waar het honingpotje staat.

De bijen die zoemen er lustig op los,
zij zoeken de honing voor mij in het bos.
Zij zorgen vlug voor mijn ontbijt
daarvoor neem ik mij rustig tijd.
Dan waggel ik naar de waterbron
en rust wat in de ochtendzon.
Zo' n leven dat is goed,
Baloe de bruine beer die weet wel wat hij doet
en hoe het moet !

Ik ben Baloe, de bruine beer, Baloe de dikke bruine beer.
Ik vind het leven werkelijk beregoed.
Want heus zo' n dikke bruine beer,
zo' n hele dikke bruine beer,
die houdt van heel veel eten, lekker zoet.

Ik ben onder de dieren een klasse apart.
Ik houd niet van werken, ik denk aan mijn hart.
En als ik soms een keertje gaap
denk ik al aan mijn winterslaap.
Dan ga ik vlug naar m' n holle boom
m' n zachte bed waar ik heerlijk droom.
Zo' n leven dat is goed,
Baloe de bruine beer die weet wel wat hij doet
en hoe het moet !

Yalahi!

(melodie: de uil zat in de olmen)

Yalahi klinkt door de rimboe
bij het vallen van de nacht
En uit de wolvenholen
de horde antwoordt zacht:
Ga mee op jacht, ga mee op jacht
De horde gaat op jacht
Ga mee op jacht, ga mee op jacht
De horde gaat op jacht

Wie leert ons alle wetten
Het is de bruine beer
Maar dat is nog niet alles
Hij leert ons nog veel meer:
Houd vol, houd vol, houd vol, houd vol
Wees moedig en houd vol
Houd vol, houd vol, houd vol, houd vol
Wees moedig en houd vol.

Ook kunnen wij nog sluipen
Dat leren wij zo goed
Dat leert de zwarte panter
Die weet pas hoe dat moet
Sluip zacht, sluip zacht, sluip zacht, sluip zacht
Wees stil en sluip zacht
Sluip zacht, sluip zacht, sluip zacht, sluip zacht
Wees stil en sluip zacht.

Kampvuur liedjes

Zaltbommel

In die mooie stad Zaltbommel, -bommel
heerste grote watersnood.
En zo menig arme drommel, drommel
die niet zwemmen kon ging dood.

refr: En temidden van die rommel, rommel
dreef de torenspits van Bi-,Ba-, Bommel.
En temidden van die rommel, rommel
dreef de torenspits in' t rond...

Een matroos met houten benen, benen
met een rooie zwembroek aan,
zat erbarmelijk te wenen, wenen
want zijn schip dat was vergaan.

Op een vlot met houten planken, planken
zat een grote herdershond
zo verschrikkelijk te janken, janken
omdat hij zijn baas niet vond.

In een mand met verse broodjes, broodjes
lag des bakkers jongste kind.
Spartelend met zijn blote pootjes, pootjes
stonk het uren in de wind.

Een Chinees met lange haren, haren
met op z' n rug een grote zak,
viste met een klosje garen, garen
sinaasappels en tabak.

In een kar met houten banden, banden
zat de oude kruidenier.
Tussen zijn verkleumde handen, handen
klemde hij een groot vat ... limonade.

Er zijn geen moeilijkheden

Er zijn geen moeilijkheden als je L.A.C.H.T.
Er zijn geen moeilijkheden als je L.A.C.H.T.
En komt er een bezwaar
dan spat het dadelijk uit elkaar
als je eventjes de moeite neemt en lacht.

Er zijn geen moeilijkheden als je Z.I.N.G.T.

Er zijn geen moeilijkheden als je F.L.U.I.T.

Tante in Marokko

Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep hoi **(2x)**
Ik heb een tante in Marokko en die komt,
Ik heb een tante in Marokko, een tante in Marokko,
een tante in Marokko en die komt.

refr. : Zing ik ay ay jippie jippie jee **(2x)**
Zing ik ay ay jippie, ay ay jippie,
ay ay jippie jippie jee, hiep hoi !

En ze rijdt op twee kamelen als ze komt, hobbel hobbel.

En we drinken Coca Cola als ze komt, slurp slurp.

En dan braden we een varken aan het spit. Knor knor.

En dan eten we ons buikje lekker vol, nou nou.

En dan gaat ze met het treintje weer naar huis. Tuut tuut!

En dan zwaaien we haar met z' n allen uit, zwaai zwaai.

Nederlandse Amerikaan

Een Nederlandse Amerikaan
die zie je al van verre staan (2x)

refr. : van voor naar achter, van links naar rechts (4x)

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop :
er zit zo wat geen haar meer op. (2x)

Zijn das lijkt wel een ratelslang
die is wel zeven meter lang. (2x)

Z' n hemd lijkt net een prentenboek
het hangt een meter uit zijn broek. (2x)

Z' n buik lijkt wel een luchtballon.
Ik wou, dat ik er in prikken kon. (2x)

Pleecomplex

Ik heb toch zo iets gek,
ik heb een pleecomplex
Ik hou zo van die geur
en teksten op de deur.
Zie ik hem open staan,
dan moet ik altijd gaan.
Oh doe die deur op slot,
ik ga er aan kapot.

Maar doe die bril omhoog.
Want ik zit ook graag droog.
Zeg ga mee naar de plee.
Ik zwijmel bij ' t idee....

Daar was laatst een meisje loos

Daar was laatst een meisje loos,
die wou gaan varen, die wou gaan varen,
daar was laatst een meisje loos,
die wou gaan varen als lichtmatroos.

Zij moest klimmen in de mast,
maken de zeilen, maken de zeilen,
zij moest klimmen in de mast,
maken de zeilen met touwtjes vast.

Maar door storm en tegenweer,
sloegen de zeilen, sloegen de zeilen,
maar door storm en tegenweer,
sloegen de zeilen van boven neer.

"Och kapteintje, sla mij niet,
ik ben uw liefje, ik ben uw liefje.
Och kapteintje, sla mij niet,
ik ben uw liefje zoals u ziet".

Zij moest komen in de kajuit,
kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel,
zij moest komen in de kajuit,
kreeg een pak ransel en toen was het uit.

Zeeroverslied

Wij zijn zeerovers en de schrik van de Noordzee.
Hele schepen vol met goud voeren wij mee.
Geen politie, geen douane
die bij ons aan boord ooit kwamen.
Als we wilden lagen ze weer gauw in zee.

refrein : Zing ik ay ay yippie yippie yee (2x)
 Zing ik ay ay yippie, ay ay yippie,
 ay ay yippie yippie yee !

De bemanning van ons scheepje is niet groot.
Toch verslaan wij met gemak een hele vloot.
Want een kaper telt voor honderd
en als ons kanon dan dondert
zit de vijand ook figuurlijk in de boot.

De kap'tein heeft een eikenhouten been
met een ingelegde wit ivoren teen.
Alleen op zondag loopt de ouwe
met een gouden been te sjouwen
dat ie 's morgens netjes oppoetst met een zeem.

En zo varen wij maar in het zilte nat.
Tot een schip komt en dan enteren wij dat.
En dan na zo'n heerlijk bloedbad
eerst een slokje uit het rumvat
want een droge keel die wil ook wel eens wat.

Haaienbruiloft

Een haai die wou eens bruiloft vieren
en nodigde alle waterdieren.

refrein : Fiederallala, Fiederallala, Fiederalla la la la.

Hij zocht een achternichtje uit
en maakte die toen tot zijn bruid.

Ze zijn toen naar de kerk gegaan
en moesten voor de preekstoel staan.

Een snoek die hield een reuze preek
en maakte het paar geheel van streek.

Een dikke paling in gelei
die wrong zich op de voorste rij.

Toen zei een dikke waterbaars :
"Die preek die lap ik aan mijn laars."

Na de bruiloft zou er feestmaal zijn
aan tafel dronk men fijne wijn.

Het diner bestond uit gemberbier
en daarna at men lekker wier.

De biefstuk die was reuzefijn,
van een verdronken kapitein.

Een garnaal die wou eens grappig zijn
en trok aan de bel in de maneschijn.

De gasten waren zeer verschrikt
de snoek heeft zich in het vlees verslikt.

Toen werd de haai verschrik'lijk kwaad
en stormde naar buiten in nachtgewaad.

De bruiloft werd een reuze strop :
de haai at alle gasten op.

Alleen de garnaal die bleef gespaard
die was de moeite toch niet waard.

De dronken zeeman

Wat zullen we doen met de dronken zeeman?
Wat zullen we doen met de dronken zeeman?
Wat zullen we doen met de dronken zeeman?
's Morgens in de vroege.

Refrein: Hela en hup, daar gaat ie
 Hela en hup, daar gaat ie
 Hela en hup, daar gaat ie
 's Morgens in de vroege.

Stop 'm met z'n kop in een emmer water.

Gooi 'm overboord dan kan ie zwemmen.

Hang 'm aan de mast om uit te waaien.

Roep de kapitein die zal hem leren.

Stop hem in zijn bed om uit te slapen.

Dat zullen we doen met de dronken zeeman.

Piet Hein

Heb je wel gehoord van de zilveren vloot
de zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
en appeltjes van oranje.
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein.
Zijn daden benne groot,
Zijn daden benne groot,
Hij heeft gewonnen de zilvervloot.
Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot! (2x)

De fouragemeesterstent

Is er nog pap, pap, pap, voor iedereen een hap?

Al in de tent, al in de tent

Al in de tent, al in de tent

Is er nog pap, pap, pap, voor iedereen een hap?

In de fouragemeesterstent

Refrein: Dat wist ik niet en bovendien,
 Dat kan ik zonder bril niet zien,
 Dat kan ik zonder bril niet zien.

Is er nog soep, soep, soep, voor een hongerige troep ?

Is er nog lucht, lucht, lucht, voor iedereen een zucht?

Is er nog kaas, kaas, kaas, wel zo oud als Sinterklaas?

Is er nog koek, koek, koek, in een oude onderbroek ?

Is er nog melk, melk, melk, 'n druppeltje voor elk?

Is er nog brood, brood, voor iedereen een moot?

Is er nog ham, ham, ham, voor op de boterham?

Oude Harm

Oude Harm die had een farm, hia hia ho.
En op die farm had hij een *koe*. Hia hia ho.
Met een *boe boe* hier,
en een *boe boe* daar.
Hier een *boe*, daar een *boe*, overal een *boe boe*.
Oude Harm die had een farm, hia hia ho.

Oude Harm die had een farm, hia hia ho.
En op die farm had hij een *varken*. Hia hia ho.
Met een *knor knor* hier,
(enz)

Schaap: mèh mèh
Kip: tok tok
Eend: kwaak kwaak
Hond: waf waf
Kat: mauw mauw

Old MacDonald

Old MacDonald had a farm, hia hia ho.
And on that farm he had some *cows*, hia hia ho.
And a *moo moo* here
and a *moo moo* there.
Here a *moo*, there a *moo*, everywhere a *moo moo*.
Old MacDonald had a farm, hia hia ho.

Sheep: meh meh
Chickens: chick chick
Ducks: quack quack
Dogs: bark bark
Cat: mow mow

De Koning van Siam

De koning van Siam die had het zo koud.
Toen heeft ie z'n kop in de kachel gedouwd **(2x)**

Hij moest voor zijn vrouw een paar boodschappen doen :
een pak lucifers en een lapje katoen **(2x)**

Hij kocht er toen bij een flesje azijn
dat smaakt bij de pudding verrukkelijk fijn **(2x)**

Hij deed die azijn toen maar in een vergiet.
Dat was wel niet slim, maar dat hinderde niet. **(2x)**

Maar toen hij weer thuis kwam toen brulde zijn vrouw :
"Ben jij nou een koning, wat heb ik aan jou !" **(2x)**

Toen werd ie weer heet en toen werd ie weer koud.
Toen heeft ie z'n kop in de kachel gedouwd. **(2x)**

De koning van Siam die is nu kapoet.
Dat komt er nou van als je boodschappen doet. **(2x)**

Beestenboel

We hebben thuis een poes en ook een hond
Er lopen ook nog twee marmotjes rond
En in de glazen theepot zwemt een goudvis
Die al zeven jaren oud is
Er wordt in onze flat dus nimmer thee gezet

Refr:

Het is een beestenboel, een echte beestenboel
Het is de plaats waar ik me lekker voel
Het is een beestenboel, een echte beestenboel
Het is de plaats waar ik me lekker voel

Er hangt een luie vleermuis aan 't plafond
We hebben ook een schaaop op het balkon
En in ons bad daar zwemt met luid gesnater
Onze huiseend in het water
We gaan begrijp je dat, dus nimmer in het bad
Refr.

Er klimt een aapje roets in het gordijn
En in de open haard woont een konijn
En in de koelkast zit een kleine ijsbeer
Daarom eten we geen ijs meer
En wie dit heeft geloofd heeft zaagsel in zijn hoofd
't Is larie tot en met, gooi het maar in m'n pet
't is gefantaseerd van A tot Z (2x)

Ritselman

Op de bol van Ritselman
Oranje oranje
Groeide op een zonderdag
Champagne champagne
En Ritselman die dronk ervan
En viel met z'n bibs in de koekenpan
Op de bol van Ritselman
Groeien nu kastanjes

Jan de Bruin

Jan de Bruin z'n brommer had een lekkie in z'n band
Lekkie in z'n band, lekkie in z'n band
Jan de bruin z'n brommer had een lekkie in z'n band
En we plakken het met kauwgom dicht

Tante d'r blouse

En ik zal je eens vertellen van m'n tante d'r blouse
Die is gekrompen met vier maten het was niet voor de poes
Gebeurde in de wasserette als je het nog niet weet
't is eeuwig zonde maar 't is logisch want het water was te
heet
nu hangt ze zielig in een hoekje
aan een hanger
naast een broekje
in de kast
o jeh

Keesje

Voor de groentewinkel stond
Keesje de Jordaan.
Smalend sprak hij tot de baas:
"Geef mij een banaan."
Maar de baas was juist die dag
gladweg uitverkocht
en hij dacht dat kleine Kees
ruzie met hem zocht.

Refr.: En de baas zei: "Ja, ik heb geen bananen
Ik heb geen bananen vandaag.
'k Heb radijsjes, hele mooie
Witte en rooie.
Maar ja ik heb geen bananen
Ik heb geen bananen vandaag."

Plots'ling vloog een rode kool
door de winkelruit.
Daarna volgde een meloen
in de baas zijn snuit.
De baas zijn snuit zat vol met sap.
Kees ging voor hem staan:
"Lelijke meloenenkop, geef me een banaan!"

Tien kleine visjes

Tien kleine visjes zwommen naar de zee.
Nee, zei de moeder, maar ik ga niet mee.
Ik blijf liever in de vieze oude sloot,
want in de zee daar wonen haaien en die bijten je....
blub, blub, blub

Negen kleine visjes...

Pinda

Pinda liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan.
Pinda keek niet uit helaas.
Tu-tu-tu.... Pindakaas.

Besje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan.
Besje kreeg een reuzeklap.
Tu-tu-tu.... Bessensap.

Appel liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan.
Appel zag niet wat ie moes.
Tu-tu-tu.... Appelmoes.

Nootje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan.
Nootje zag de trein te laat.
Tu-tu-tu.... Nootmuskaat.

Erwtje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan.
Erwtje kon niet op de stoep.
Tu-tu-tu.... Erwtensoep.

Eitje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan.
Eitje had niet opgelet.
Tu-tu-tu.... Omelet.

Zepelin

We zaten met een zucht (zucht)
Al bovenin de lucht (wijs naar boven)
We zaten zo gezellig in een schuitje (wiegen met armen)
En niemand kon ons zien (hand voor ogen)
We hadden pret voor tien (tien vingers)
Leve de Zepelin (cirkelende beweging
met vinger)

(daarna lied herhalen en steeds een woord weglaten)

Hoofd en schouders

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.
Oren, ogen, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.
(gebaren: steeds aanraken wat genoemd wordt)

If you're happy

If you're happy and you know it, clap your hands (klap 2x)
If you're happy and you know it, clap your hands (klap 2x)
If you're happy and you know it,
and you really want to show it,
If you're happy and you know it, clap your hands (klap 2x)

If you're happy and you know it, stamp your feet (stamp 2x)

....

If you're happy and you know it, clack your tongue (klik met
tong 2x)

....

If you're happy and you know it, do all three (alle acties 2x)

....

Bigi Kaiman

Bigi kaiman, kaiman, kaiman
Bigi kaiman djompá liba bari tjoewe tjoewe
Bigi kaiman, kaiman, kaiman
Bigi kaiman djompá liba bari tjoewe tjoewe
A bari tjoewe tjoewe
A bari tjoewe tjoewe
Bigi kaiman djompá liba bari tjoewe tjoewe
A bari tjoewe tjoewe
A bari tjoewe tjoewe
Bigi kaiman djompá liba bari tjoewe tjoewe

De krokodil

De krokodil
Ligt in het water
De krokodil
Zwemt naar je toe
De krokodil
Komt steeds een beetje nader
En HAP !
AUW !
Bijt ie in je bil !

De verdwaalde katten

Twee katten uit Katwijk die gingen naar zee
Ze namen twee vlooiën uit Vloodrop mee
En ook nog twee wormen uit Wormerveer
Zo liepen zij urenhet strand op en neer

Het werd ondertussen al kwart over tien
Ze konden geen hand voor hun ogen meer zien
Ze vroegen de weg toen het maantje al scheen
Aan twee blinde vinken.....uit Vinkenveen

Ze zeiden het spijt ons we zien het heel slecht
Maar vraag het de duiven uit Duivendrecht
Die hebben verstand en een betere kijk
Of anders de bevers.....uit Beverwijk

De duiven en bevers die wisten wel raad
Je moet hier linksaf aan het eind van de straat
Dat moet je niet doen het gaat vlugger zo
Dat zeiden twee otters.....uit Otterlo

Het was al heel vroeg in de morgenstond
Toen een van de katten de weg weer vond
Zo zie je, het is al zo dikwijls gezegd
Bij dieren komt alles.....op z'n pootjes terecht

Het spookhuis

In onze straat daar staat een huis
Daar is het helemaal niet pluis
Daar wonen ook geen mensen in
Daar woont een spook met zijn gezin
Hoei hoei hoei boei hoei
Boe boe boe boehh

De ramen stuk
de muren scheef
Het dak lekt altijd
als een zeef
maar vader spook vindt dat juist goed
net als een spookhuis wezen moet
Hoei hoei hoei boei hoei
Boe boe boe boehh

Maar volgend jaar wordt er een flat
Voor 't spookhuis in de plaats gezet
En vader spook klaagt ach en wee
Waar moeten wij dan nu weer heen
Hoei hoei hoei boei hoei
Boe boe boe boehh

In Tingelingelo

De mandarijn van Tingelingelo had een kat die heette Mina
Een zeer fraai beest, “en”, zei de mandarijn,

“ ’t is de knapste kat van China.”

“Juist”, zei de kat van je Tingelingelo,

“ik ben de knapste hier, o zo”

“Dus”, zei de kat van Tingelingelo, “dus moet ik het land
regeren,

en naar mij mening moet dit domme volk nog het een en
ander leren.”

“Dus”, zei de kat van je Tingelingelood,

“voortaan eten ze kattenbrood”.

Toen zei de kat van Tingelingelo:”maar m’n beste
landgenoten,

U hebt er vier, waarom gebruikt u dan bij het lopen slechts
twee poten ?”

“Dus” zei de kat van je Tingelingelik,

“Voortaan loop u dus net als ik.”

De mensen daar in Tingelingelo maakten staarten van hun
haren.

De kat zei:”Maar daar horen staarten niet, wat zijn jullie toch
een raren!”

“Hop” zei de kat van je Tingelingelop, “staarten die horen
achterop”.

De mensen daar in Tingelingelo gaan steeds meer op
mensen lijken

Maar of ze echte staarten krijgen nou, ik denk niet dat ze ’t
bereiken

“Tja”, zegt de kat van je Tingelingelest,

“ze zijn wel dom, maar ik doe m’n best.”

Koekie

Heel stilletjes, middernacht
Heel eventjes aan koek gedacht
Zachtjes sluip ik naar de kast
'k Pak de trommel stevig vast
'k Doe de deksel open
M'n hand erin gekropen
.....(fluisteren)...lekker koekie...lekker koekie.....
Smak smak smak heel zachtjes weer t'rug
Maar ojee, ik doe het te vlug
RINKEL DE KINKEL DE PETSER DE PATSER DE PATS !

REFR.

Iedereen wakker
't loopt uit de hand
is er soms oorlog
of is er brand
brandweer bellen
paniek in de straat
iedereen wakker
en vreselijk kwaad

Heel stilletjes terug in bed
Heel stiekempjes binnenpret
Buiten klinkt nog volop gegil
Wanneer wordt het daar nou eens stil
Dekens tot m'n oren
Ik wil nu niets meer horen
(zachtjes)...sst...sst..sst..sst
stukje hoger dan maar
trek ik daardoor m'n bed uit elkaar !
RINKEL DE KINKEL DE PETSER DE PATSER DE PATS !
Refr

Zo gaat dat in de herfst

Ik ben de regen, ik maak jullie nat
Hij is de regen van spetterdespat
En had ik nou geen paraplutje gehad
Dan was ik nou mooi helemaal kleddernat
Spetterdespat, spetterdespat
In de herfst in de herfst (2x)
Maakt de regen alles nat

Ik ben de wind en ik blaas jullie om
Hij is de wind en dus lopen wij krom
Hij sjort en hij rukt aan me, straks gaat het fout
Hij blaast en hij blaast en wat is ie toch koud
Rommelebom, rommelebom
In de herfst, in de herfst (2x)
Blaast de wind de kinderen om

Ik ben de mist en ik maak alles grauw
Hij is de mist en dus zoeken wij jou
Ik zie bijna niks meer, ben ik hier alleen
Met enkel maar schaduwen om me heen ?
Oooohh, ohohohoho
In de herfst in de herfst (2x)
Krijg je het weer van mij kado

Julia

En Julia is zo mooi. Ze heeft zulke mooie haren.
Van voren is het vlas, van achter is het garen.

Refrein: Julia, Julia, Julia,
 Julia, Julia, Julia,
 Julia, Julia, Julia,
 en Julia is zo mooi!

En Julia is zo mooi. Ze heeft zulke mooie ogen.
Het ene is van glas en het ander hangt te drogen.

En Julia is zo mooi. Ze heeft zulke mooie oren.
Het ene dat is doof, en het ander kan niet horen.

En Julia is zo mooi. Ze heeft zulke mooie tanden.
Ze zijn zo groen als gras met donkergele randen.

En Julia is zo mooi, ze heeft van die mooie armen.
De dokter heeft gezegd: net uitgedroogde darmen.

En Julia is zo mooi. Ze heeft zulke mooie benen.
Het ene is van hout en het ander is verdwenen.

En toen werd Julia ziek; haar koorts was 50 graden
en wat er dan gebeurt, dat kan je vast wel raden.

Refrein: Julia, Julia, Julia,
 Julia, Julia, Julia,
 Julia, Julia, Julia,
 en Julia WAS zo mooi!

En nu is Julia dood, daar ligt ze nu te prijken.
Voor een stuiver en een cent, kan je haar gaan bekijken!

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot
and never brought to mind
Should Auld acquaintance be forgot
and days of Auld Lang Syne.
For days of Auld Lang Syne, my dear
For days of Auld Lang Syne.
We'll take a cup of kindness yet
for days of Auld Lang Syne.

Inhoud (vervolg)

- 17. De Koning van Siam
- 18. Beestenboel
- 19. Ritselman
 - Jan de Bruin
 - Tante d'r blouse
- 20. Keesje
 - Tien kleine visjes
- 21. Pinda
- 22. Zeppelin
 - Hoofd en schouders
 - If you're happy
- 23. Bigi Kaiman
 - De krokodil
- 24. De verdwaalde katten
- 25. Het spookhuis
- 26. In Tingelingelo
- 27. Koekie
- 28. Zo gaat dat in de herfst
- 29. Julia
- 30. Auld Lang Syne

